

Fra Mission Afrika:

Renovering af skolen og stationen i Garoua

Stationen i Garoua er bygget som en konsekvens af de første missionærers ankomst i 1920, men i den første tid boede disse missionærer i private boliger. Efter at de nødvendige foranstaltninger for at erhverve stedet var faldet på plads, fik de en autorisation fra regeringen, der gav dem lov til at bygge, og det første hus blev bygget i 1935 af tilhuggede sten. Hvad angår grundskolen, er den bygget af tilhuggede sten i 1955, men uden toilet. Eleverne gik dengang afsides for at forrette deres nødtørft.



Grundskolen i Garoua

EFLC har længe haft nok i sig selv for at kunne føle sig selvstændig. Men kirken må erkende, at den mangler penge for at kunne vedligeholde de bygninger, der er overladt den af den Lutherske Brødrekirke i Amerika. I dag er toiletter og klasseværelser i kirkens grundskoler og i børnehaven i en sådan grad i forfald, at kirken ikke kan renovere toiletterne tilstrækkeligt til, at de kan opfylde standarden for de små børns hygiejne og sundhed (se fotos). Der er i dag tæt på 850 elever i skolen og 120 børn i søndagsskolen, som alle bruger disse gamle toiletter til deres nødtørft. Somme tider bruger de fem søndagsskolelærere og de 14 lærere plus de fem administratorer i skolen også disse toiletter.



eksisterende Toiletter

Nødvendigheden af at renovere og om muligt udvide disse toiletter er vigtig for at kunne sikre sundheden for brugerne (eleverne, søndagsskoleunderviserne, lærerne og administratorerne). Når eleverne ikke kan udholde lugten af urin i klassen, styrter de ud i skolegården for at finde et sted at gå på toilettet. I frikvarteret går mange elever og af og til også lærere over til kirkepræsidentens eller præsternes bopæl for at gøre sig det behageligt eller få noget vand at drikke. Denne situation er til stor gene for os, eftersom kirkens ledere og præsterne mister ting fra deres hjem (tyveri).