



Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 2:

Så er vi kommet til Cameroun.....

Lidt om vores compound:

Det område hvor vi bor på er Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun`s hovedkontor. Området er nogenlunde indhegnet og føles som et sikkert område.

På området findes kirken og en skole, hvor der kommer ca. 5-600 elever.

Skolen er for elever i alderen 5 – 12 år. Klasseværelserne er ”pæn” fyldt op, når der er undervisning. I forbindelse med skolen er der en gammel toiletbygning (Afrikansk opbygget), som trænger til at blive fornyet. Det er vores projekt.....

På området er der en kirkebygning. Den har vi endnu ikke set indefra, men det gør vi helt sikkert søndag.

På området er der en stor bygning med en form for forsamlingshus, og derudover en bygning med et lille bogudsalg og et trykkeri. ”pigerne” passer butikken – biblioteket – hvor der også er adgang til internet.

Der er flere bygninger på området. I nogle af husene er der forskellige værksteder, og i én af husene holder ”gadedrengene” til. De er ikke hjemme lige nu, men når der alle er der, er der omkring 28 af dem.

Rundt omkring står der også nogle godt brugte containere. Det er ret sikkert nogen der er kommet med forskellige genbrugsting, - måske fra Danmark ?

Containeren bliver så bare stående, og kan så bruges til forskelligt.

På det højeste sted på området ligger en gammel missionærbolig, som er bygget for en del år siden af amerikanske missionærer. Historien fortæller at den nok er bygget midt i 30'erne. Den bygning kalder vi ”borgen”. Her bor Bodil, Birgit, Lilly og Ingrid.

Der er 3 gæstehuse som tilhører kirken. I det ene bor de 6 piger – volontørerne..

I det andet bor Boje, Birthe og Kaj.

Det 3. gæstehus er ikke blevet færdigbygget endnu. Det er det hus som holdet fra 2010 startede på at bygge. Der sker næppe noget før der er penge fra Danmark.

Måske får vi lidt i overskud fra vort projekt, - vi får se.

Huset står fuldstændig som da holdet forlod det for 11 måneder siden.

Rundt omkring på området bor forskellige familier, - præsidenten og andre ansatte. Derudover nogle præster med deres familier.

Fra "borgen" har vi en fin udsigt udover det vi kalder "Afrika" – et godt blik ud over området.

På området færdes en del geder. Lidt hyggeligt at have dem gående.

- Derudover en masse små dyr såsom frøer, gekkoer og hvad ved jeg.

Vi har vand og toiletter i alle husene, - og strøm har vi også, - så det er altså ikke ude i bushen vi bor. Køleskab og gaskomfur har vi også i de fleste huse.

Ved siden af området er de i gang med at bygge en ny kirke. De bygger efterhånden som de har penge, - så det kan godt være både 10 og 20 år.....

Lige uden for området er der en ret befærdet vej, hvor knallerter og biler hele tiden kommer susende. Vej er måske så meget sagt. Det er en jordvej som støver ret meget. Der er dagen lang en masse trafik på vejen, mest knallerter. Langs med vejen er et fiskemarked, hvor en masse forskellige slags fisk kan købes. Det lugter lidt, men fiskene ser friske ud.

Lidt længere fremme kommer så "markedet" med et hav af forskellige boder, hvor alt muligt kan købes. Tydeligt at en del af tøjet er "genbrug". Men det ser nogenlunde rent ud.

Nedenfor beundrer Birgit, hvordan nogle af volontørerne (pigerne) underholder lokale børn.



Hilsen fra Cameroun

kg/

